



SINT

IN DE PISTE

SHOW 2023

Tekst & concept : MARC BOON

Her - **BELEEF** - boek

Circus, elke keer dat jij komt
voel ik aan mijn hart dat jij hier bent.
Circus, kom nu weer tot leven,
maak mijn dromen waar, doe me zweven.

Circus, 't leukste van het jaar.
Circus, altijd weer een feest.
En je weet : het is geen droom
't gaat echt gebeuren, kijk maar.

Circus, geniet maar met open mond.
En kijk nu maar in het rond.
Het is echt waar nu, waar nu.

Wat je ziet is geen droom, maar feit.
Zet je schrap, maak je klaar.
Laat het nu maar gebeuren.

*Fragment uit de openingssong van Sint in de Piste 2023.
© Tekst – Marc Boon*





Het ALLERLEUKSTE SINTERKLAASFEEST IN VLAANDEREN beleef je elk jaar opnieuw in Sint-Niklaas : op de grootste markt van het land, in één van de grootste circustenten van Europa. Met prachtige kostuums, een sprookjesachtige belichting en een fantastisch live orkest.

SINT IN DE PISTE 2023, een show vol circusacts van wereldniveau: o.a. de snelste kostuumwissel die er bestaat, duivelse diabolo's, indrukwekkende acrobatie, kwispelende honden, charmante kamelen, vrolijke ezels, muzikale clowns en een fraai showballet. Beleef dit jaar de absolute spanning en sensatie met het adembenemende en spectaculaire dubbele (!) Rad des Doods ...

En natuurlijk waren ook Sinterklaas en zijn vele Talentenpieten present.

www.sintindepiste.be





DUO MONASTYRSKY

Supersnelle kostuumwissel ★ Duitsland

Wat is het dit jaar stil in het Sinterklaashuis.
Héél uitzonderlijk stil zelfs.

Vorige jaren was iedereen rond deze tijd altijd al druk in de weer om het verjaardagsfeest van Sinterklaas voor te bereiden. Maar één doel : miljoenen schoentjes voorzien van heel veel speelgoed en het allerlekkerste lekkers.

Maar nu . . .
Geen getimmer, geklop of geknutsel in de speelgoedmagazijnen.
Geen zoete geuren in de snoepfabriek.

Iedereen wacht vol ongeduld op de taken van Sinterklaas.

Maar die heeft dit jaar blijkbaar niet veel zin om in beweging te komen.
Integendeel, hij blijft langer uitslapen. Vaak tot een stuk in de ochtend.
En eens uit de veren, is hij elke dag druk doende . . . met zijn hobby's.

Wat is er toch aan de hand ?



Het verhaaldeeltje gelezen ? Maak jij hier een bijhorende tekening ?

MICHAEL ZORZAN

Duivelse Diabolo's ★ Italië



En zo gaan de dagen voorbij,
zonder dat er dit jaar ook maar een startschot wordt gegeven
om het grote feest voor te bereiden.

En ondertussen tikt de tijd kostbaar weg.

Piet en de meid Pita worden nu echt wel ongerust.
Als ze nu niet met de voorbereidingen kunnen beginnen,
blijven de schoentjes dit jaar . . . leeg.

En dat kan toch niet ?
Want was is nu een 6 decemberochtend zonder cadeautjes ?!
En hoe moet je iedereen vertellen dat er dit jaar niet gefeest zal worden ?!

Het zijn maar een paar vragen die Pita en Piet nog ongeruster maken.
Ze kunnen maar één ding doen . . . Sinterklaas in hoogst eigen persoon gaan vragen
waarom er dit jaar geen feest wordt voorbereid.



Het verhaaldeeltje gelezen ? Maak jij hier een bijhorende tekening ?



SANDRO MONTEZ

& zijn dansende honden ★ Duitsland

Piet en Pita kloppen op de zware deur van het Sinterklaaskantoor.
Meestal hoor je dan al snel een zwaar klinkende 'Binnen'.
Maar dit keer blijft het wel heel stil in de kamer.

Piet en Pita duwen de deur op een kiertje en kijken naar binnen.
Geen druk schrijvende Sinterklaas te zien nu.
Enkel een mopperende man die zich geregeld in baard en haar krabt.

'Alles OK met U, Sinterklaas?', vragen Piet en Pita.
'Ja, hoor. Het is alleen een erg lastig kruiswoordraadsel. Ik kan maar niet op het woord komen dat voldoet aan volgende omschrijving : wordt elk jaar op 6 december goed gevuld als je braaf bent geweest. 4 Horizontaal. 6 letters. Moeilijk. Heel moeilijk.'

'Maar dat moet U toch weten, Sinterklaas. U vult ze altijd zelf!'
'Oh juist.', lacht Sinterklaas, 'Hoe stom. Hoe kon ik dat toch vergeten? ... Schoen. Natuurlijk.'

'En gaat U dit jaar de schoentjes ook weer vullen, Sinterklaas?'
Er valt een minutenlange stilte.
Piet en Pita worden een beetje zenuwachtig van het lange wachten op het antwoord.

Sinterklaas kijkt hen ernstig aan.
Zijn bril zakt wat verder op zijn neus.
En dan komt het langverwachte antwoord over zijn lippen :

'NEEN.'



Het verhaaldeeltje gelezen? Maak jij hier een bijhorende tekening?

ISABELA & ERNESTO

Luchtwieg ★ Portugal





Geen gevulde schoentjes, geen cadeautjes of snoep, geen nieuw speelgoed ?
Wordt het braaf zijn dan niet meer beloond ?
Krijgen de brieven geen antwoord ?
Worden de liedjes helemaal voor niets gezongen ?

Het zijn slechts een paar van de vele vragen die plots door het hoofd van Piet en Pita flitsen.
Ze kunnen bijna niet geloven dat het antwoord van Sinterklaas ernstig is.

'Maar waarom geen feest dit jaar, Sinterklaas ?
U zorgt al eeuwen trouw voor een cadeautje. En nu plots niet meer ?'



T IN DE PISTE



JOSE MICHEL TRIO

Nostalgische muzikale clownerie

★ Spanje



Sinterklaas lijkt op geen andere gedachten te brengen.
Na zoveel eeuwen wil hij dit jaar iets anders.

Hij wordt wat ouder.
Heeft genoeg van het nachtwerk.
Op Zijn leeftijd is zo'n tocht op gladde daken,
vaak met heftige tegenwind, echt niet meer vanzelfsprekend.
En niets moet altijd blijven zoals het was.
Soms mag je als oude man ook 'hip' en 'vernieuwend' zijn.

Dit jaar wordt het dus totaal anders.
Piet en Pita kunnen niet geloven wat Sinterklaas hen vertelt.
Een Sint die zijn verjaardag niet meer viert. Dat kan toch niet ?

Maar het wordt duidelijk : dit jaar wordt het een heel andere 6 december.
Het begin van een nieuwe tijd . . . met een heel nieuwe job voor Sinterkaas.
En wat die nieuwe job precies wordt ?
Daar zal de beroepen-adviseur Hem de volgende dag bij helpen.

**Het verhaaldeeltje gelezen ?
Maak jij hier een bijhorende tekening ?**





RUDY ALTHOFF

& zijn charmante kamelen ★ Duitsland

Het verhaaldeeltje gelezen ? Maak jij hier een bijhorende tekening ?

Zoals voorspeld gaat de beroepen-adviseur de volgende dag het kantoor van Sinterklaas binnen.

Sinterklaas vindt het best spannend : na zoveel eeuwen beginnen aan een nieuwe job.
Geen gevaarlijk nachtwerk meer, iets helemaal anders dan snoep en speelgoed.
Hij kan niet wachten op de voorstellen van de beroepen-adviseur.

Het ene beroep na het andere wordt voorgesteld.
Maar voor elk beroep heeft Sinterklaas wel een minpuntje klaar.

Taxichauffeur ?
'In een auto ? Te lastig met mijn mijter op. Ander voorstel graag.'

Superheld ?
'Ik kan toch moeilijk gaan rondvliegen op mijn staf ? Niet de beste keuze dus.'

Kraanmachinist ?
'Ik kan toch moeilijk mijn paard meenemen in de cabine van die torenhoge kraan.
En zonder mijn trouwe viervoeter bij me heb ik daar ongetwijfeld hoogtevrees. Geen goed idee.'

En zo komen honderden beroepen op het bureau van Sinterklaas terecht.
Enkel het laatste voorstel lijkt hem te interesseren.
Hij wil er graag nog één nachtje over slapen.
Morgen zal hij beslissen.
En iedereen in het Sinterklaashuis mag het dan weten.



THE GERLINGS

Dubbel Rad des Doods ★ Colombia

De volgende dag zijn Piet en Pita erg benieuwd
naar wat de nieuwe job van Sinterklaas zal worden.

Ze kunnen zich nog niet echt een 6 december zonder cadeautjes voorstellen.
Maar Sinterklaas blijkt vast te houden aan zijn voornemen.
Want om klokslag drie uur in de namiddag
zal Hij medelen hoe Zijn nieuwe leven er voortaan zal uitzien.

En stipt als Sinterklaas is, stuurt hij om klokslag drie uur
een mailtje naar alle medewerkers van het Sinterklaashuis :
“Na eeuwenlang dezelfde job te hebben uitgevoerd,
heb ik besloten om vanaf dit jaar iets helemaal anders te gaan doen.

Maar helaas heb ik niet echt iets gevonden dat mij even gelukkig zal maken.
Na diep nadenken en 1 slapeloze nacht
heb ik dan ook besloten dat ik geen andere job wil.

Ik ben al eeuwen Sinterklaas.
Ik blijf Sinterklaas. Nog veel meer eeuwen.”

Nog nooit werd er in de wereld 1 mail verzonden die iedereen zo erg blij maakte.

En omdat het ook dit jaar ‘een echte 6 december’ zal worden ging het hele huis in actie :
de stoomboot en de schoentjes moeten worden gevuld.
Sinterklaas is jarig, en dat zal ook dit jaar niet anders zijn.



Het verhaaldeeltje gelezen ? Maak jij hier een bijhorende tekening ?



RUDY ALTHOFF

& zijn vrolijke ezels ★ Duitsland



THE WHITE ANGELS

Spectaculaire acrobatie ★ Oostenrijk



HOFLEVERANCIERS VAN SINTERKLAAS ...



Da's pas koek.





't Is zijn verjaardag. Een heel groot feest.
En al die kaarsen op de taart zijn wel wat veel.
Maar met wat adem en wat geblaas
lijkt hij nog jonger dan de jongsten onder ons.
Hij heeft de glamour van vedetten.
Heeft de glimlach van een held.
Weet ons vlotjes in te pakken met z'n zoet ... Oeh
Doet ons elk jaar weer verlangen
naar zijn reis van over de zee.
Laat zijn Spaanse zon hier stralen :
Hij is hot !
En is het zover, weet ik echt geen blijf
met het gevoel dat hier diep in mij kookt.
Maar het voelt ook wel ergens vertrouwd :
ik kan gaan dromen, kan gaan dromen, kan gaan dromen.
Ik hoor nog maar 1 ding dan :
Hij is hier ! Hier ! Hier !
Enkel nog mijn stem die zingt :
Hij is hier ! Hier ! Hier!

Fragment uit de fnalesong van Sint in de Piste 2023.

© Tekst – Marc Boon

Concept, scenario en regie: Marc Boon - Choreograaf: Kristof Goffin - Muzikale leiding: Jan-Willem te Kieft
- Vocale Arrangementen & Stemcoaching: Roel Vankerckhoven - Circusorkest onder leiding van Artur Palusz -
Producent: ACHA vzw, met 68 jaar traditie de oudste Sintvereniging van de stad Sint-Niklaas.

Her - **BELEEF** - boek

Sint in de Piste 2023

Om terug te kijken,
Om na te genieten,
Om nog lang te dromen,
IN JE EENTJE.

Om er uit voor te lezen,
Om te vertellen,
Om er over te praten,
SAMEN.

